



Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021

Inhoud van deze Nieuwsbrief:

Kerstwens/ Anne opnieuw in actie

Nieuws uit Suriname : Kinderdag/ Rowana bezoekt de binnenlanden/
Schoolpakketten/ Adawai/Aantal dozen

De kinderen van Suriname en Stichting Sranan Koters wensen U:



Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021

Anne opnieuw in actie!



Ja zeker, u heeft al eerder kunnen lezen over Anne en haar vriendin Isa, die op een kledingstuk verkochten voor Sranan Koters.

Deze keer hadden de dames via school veel spullen verzameld. Nu was niet alles geschikt om te versturen, bijvoorbeeld door het klimaatverschil. Zo ontstond het idee om een garageverkoop te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan! Met hulp van de ouders van Anne

en nog een vriendin van school hebben zij samen het bedrag van € 330 opgehaald!

Geweldig gedaan weer meiden!



Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021



5 December "Kinderdag "in Suriname

Omdat Suriname eeuwenlang een Nederlandse kolonie is geweest, werd er op 5 december vrolijk Sinterklaas gevierd. Volgens de Nederlandse traditie dus. Deze traditie is in Suriname nog lang na de onafhankelijkheid van het land in 1975 in stand gehouden.

Maar omdat het verhaal van Sinterklaas en Piet sterk verbonden is met het koloniaal verleden wordt 5 december tegenwoordig op een andere manier voor de kinderen van Suriname gevierd. 5 December is niet meer de dag van Sinterklaas, maar " de dag van het

kind". De kinderen worden op deze dag zoveel mogelijk in het zonnetje gezet. Helaas zal dit, door de crisis in Suriname, aan veel kinderen voorbij gegaan zijn. Stichting Sranan Koters Suriname wil daarom, nu en in de toekomst, graag een bijdrage leveren aan het december-feestgevoel van onze kinderen in Suriname. Gran Tangi voor uw bijdrage.

Nieuws uit de Binnenlanden van Suriname

Rowana vertelt:

Reis naar Pokigron

4 december om 09.30 u kwam het Atjonibusje voorrijden om me mee te nemen naar het binnenland van Suriname. Dit keer ging de reis naar Pokigron en Adawai.



Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021

Mijn bagage werd vakkundig in het busje gezet.

Met wat passen en meten en een beetje proppen lukte dat aardig.

Mondkap op en gaan.

Na een uur rijden ongeveer werd er gestopt bij een grote Chinese winkel

We moesten even wat ophalen.

Een enorm bankstel werd met veel lawaai, overleg, puzzelwerk en manpower boven op het busje geladen en vakkundig vastgesnoerd.

Dat duurde wel even. De verloren tijd moest ingehaald worden natuurlijk i.v.m.

de vertrektijden van de boten in Atjoni. Dus met hoge snelheid reden we over de Atjoniweg. Muziek voluit. Nergens meer stoppen, alleen om nog iemand op te pikken.



Ik probeerde niet aan coronaregels te denken, want daar hoefde ik niet over te beginnen. Om een uur of half drie reden we Atjoni binnen. Ik zou in Pokigrön overnachten, dus ik hoefde niet op een boot over te stappen. Harold bracht me naar mijn logeeradres. Daar werd ik hartelijk ontvangen door Alberto Jeroe, twee nichten van hem en nog wat vrouwen van de plaatselijke vrouwenorganisatie.



Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021

Er moest nog wat gefikst werden, zoals licht, gas en waterdruk.

Daarna echt even rusten.

Even buiten zitten, naar de regen luisteren, daarna vroeg naar bed, want de volgende dag zouden de schoolpakketten uitgedeeld worden.

Uitdelen van de schoolpakketten

Om 05.30 u opgestaan. Lekker koel nog en tijd genoeg om wat er nog nodig was te regelen. Om 09.00u kwam de eerste kinderen binnen. Alberto nam de leiding, bijgestaan door de dames van de vrouwenorganisatie. En om 10.30u waren alle honderd pakketten uitgedeeld. Met daarbij een beker siroop en speculaasjes. Het was echt een vrolijke fijne ochtend, met aandacht voor de kinderen, die héél blij waren met hun schoolpakket.



Deze ochtend is mogelijk gemaakt door donaties vanuit Nederland.

Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021

Met dank aan iedereen die gehoor heeft gegeven aan de adhoc-oproep van Stichting Sranan Koters Suriname voor de donatie van schoolpakketten. Doordat er maar weinig tijd was, is deze oproep niet via Stichting Sranan Koters Nederland gedaan, maar is hij vanuit Suriname gedaan.

Stichting Sranan Koters Nederland heeft wel een donatie gedaan, wat mogelijk gemaakt is door het geld dat binnengekomen was door de "markt van Anne". Daarvoor dank.

Dank ook aan mijn familie, vrienden en vrienden van vrienden om deze zeer geslaagde activiteit zo snel mogelijk te maken.

Omdat gebleken is hoeveel kinderen er in het binnenland van Suriname niet de mogelijkheid hebben om aan hun schoolspullen te komen, blijft deze actie doorgaan, via Stichting Sranan Koters Nederland. Veel dank vanuit Suriname, ook namens de kinderen.

Wist u dat:

Een basispakket schoolspullen
8 euro kost?

Uw donatie helpt een kind om naar school te kunnen gaan, doet u mee?
U kunt doneren op het bekende rekeningnummer ovv : schoolpakket

"Ef liba no e lon, watra sa tingi".

(Als het rivierwater niet stroomt, stinkt het.)
betekenis: Rust roest.

Een toepasselijke uitspraak, gehoord in Suriname.

Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021

Adawai



Tijdens mijn binnenlandse trip ben ik ook naar Adawai gegaan. Dit is het kleinste dorp aan de Surinamerivier. Het is de bedoeling dat we in Adawai een de speel/leerplaats gaan starten. Dit project is eerder in een nieuwsbrief genoemd. Adawai is een klein traditioneel dorp. Het dorp is bezig zich te ontwikkelen, vooral ten bate van de kinderen.

Een speel/leerplaats, gericht op de fijne motoriek, past goed in dit plaatje. De onderhandelingen in het dorp zijn afgerond . Dit is gebeurd in een traditionele vergadering, gaancasakutu genaamd. (letterlijk vertaald: groothuisgesprek)

Er zijn voor dit project al veel spullen gedoneerd, zoals lego, knex, kralen, gereedschap. Veel dank daarvoor.

Natuurlijk kunt u dit soort spullen blijven doneren.

**We zijn ook op zoek naar
hamers, slijptollen, hout,
spijkers. schroeven zagen enz.**

Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021

Het plan voor dit project komt van Menno Marrenga.

Hij woont al 43 jaar in het binnenland in Boven Suriname, langs de Suriname rivier.

Hij spreekt vloeiend Sarramaccaans en kent de dorpjes en het gebied helemaal.

Menno is een ingenieur, met een Nederlandse achtergrond. Hij kan dus heel goed voor mij vertalen, wat heel fijn was bij de vergadering in Adawai.

Stichting Sranan Koters Suriname vindt het plan van Menno mooi en noodzakelijk en het plan past helemaal in de doelstelling van onze Stichting.

Belangrijk om te vernoemen is, dat het hele plan samen met het dorp voorbereid en uitgevoerd wordt. Ook de financiën

Stichting Sranan Koters Suriname wil 500 euro inleggen voor dit project en het dorp ook. We hopen dat u ons blijft steunen.

Met vriendelijke groet

Menno Marrenga

Rowana Weusten

Namens Stichting Sranan

Koters Suriname.





Stichting Sranan Koters Nederland

Kinderen van Suriname

Nieuwsbrief December 2021



Dankzij uw donaties hebben wij in 2021
40 dozen verstuurd!

Hartelijk dank namens team Sranan Koters Nederland!

Kijk voor meer informatie op: www.sranankoters.nl